

Rivieren van levend water

Onlangs hebben we weer het Pinksterfeest gevierd. Daarna wordt het stil op de kerkelijke agenda tot Advent. Ik pleit ervoor om het feest van Pinksteren vol te houden het jaar in.

Ik moest denken aan een woord van Jezus waarin Hij vooruitloopt op het Pinksterfeest. We vinden het in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 7. Jezus gaat naar het Loofhuttenfeest. Op de laatste dag van dat feest – het hoogtepunt, schrijft Johannes – stond Jezus in de tempel(!), en Hij riep: *‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie gelooft,” zo zegt de Schrift’.* Hiermee doelde Jezus op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen, de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven (Joh. 7:39).

Als het over “rivieren van stromend water” gaat, zullen de omstanders terugdenken aan een visioen van de profeet Ezechiël (hfd. 47). Uit de tempel sijpelt in het begin wat water. Dat water wordt meer en meer tot het een rivier is geworden waar je niet meer doorheen kunt lopen. Aan beide kanten van de rivier staan heel veel bomen. Overal waar de rivier stroomt komt leven. De rivier mondt uit in de Dode Zee en die zee wordt zoet.

Het is een bijzonder beeld dat door Ezechiël getekend wordt. Het blijft niet bij een paar druppels water. Het stroomt steeds maar door. In de Bijbel is “de rivier” het symbool van Gods genade, van de levend makende Geest.

En als het over “levend water” gaat moet je dan niet denken aan het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4)? “(...) Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft” (Joh. 4:14b).

Jezus spreekt zelfs in het meervoud: “rivieren(!) van levend water”. We leven in een wereld die zucht. Een wereld die er van tijd tot tijd lijkt uit te zien als een kale woestijn. Wij die geloven mogen laten zien dat de rivier een bron van leven is voor heel de

wereld. *“Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart”.* In het wonder uit het visioen van Ezechiël, van “klein naar groot”, zien we een ontwikkeling. Zullen we die ontwikkeling ook in ons leven laten zien?

Voor FELiRe is dat de boodschap. Mensen bekend maken met de Bijbel om daarmee te kunnen putten uit de bron van Levend water. Dat kon en kan alleen met uw steun. Ik sluit af met een lied:

Staan wij oog in oog met U Heer, daalt uw stralende licht op ons neer,
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus, kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
Kom, Heil’ge Geest, stort op ons Uw vuur.
Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer Uw woord dat het licht overwint.

Klaas Mollema, voorzitter



Liturgisch kleding Immanuelkerk Delft

Por Via Postal

FELiRe zond onlangs boeken naar broeder Alex Machado. Hij is missionaris in Ceuta, een Spaanse stad in het noordwestelijke puntje van Noord-Afrika. Hij verricht zijn evangelisatiewerk daarom ook in Marokko. Broeder Machado schreef:

‘We hebben de boeken hier al!

Prijs de Heer.

Ik ben zeer dankbaar voor uw werk en bediening.

We blijven de vervolgte kerk helpen en dit materiaal zal een grote zegen zijn voor ons in Noord-Afrika.’

De institutie van Calvijn is aangekomen in Noord-Afrika



OMAR ANTONIO GARCIA (NICARAGUA)
Gezegend bent u in Christus Jezus, ik groet u hartelijk vanuit het land Nicaragua.

Mijn naam is Omar García en ik ben gereformeerd. Door de Voorzienigheid heb ik van uw bediening vernomen en ik heb niet gearzeld contact met u op te nemen.

Ik zal iets over mezelf vertellen: zoals de meesten in mijn land leerde ik Christus kennen via een pinksterkerk en omarmde, zoals verwacht, de Arminiaanse soteriologie. Maar God wilde dat ik beetje bij beetje de grote inconsistenties van het pinksterisme en het arminianisme zou beseffen. Tenslotte, en door het lezen van grote christelijke auteurs, leerde ik over het gereformeerde geloof en nu ben ik een overtuigd calvinist. In mijn land zijn er echter geen gereformeerde kerken; het meest nabije (geografisch gezien) is een gereformeerde baptistenkerk in de hoofdstad van mijn land. Deze kerkplanting staat onder toezicht van verschillende gereformeerde kerken in de Verenigde Staten en het is nu een jaar geleden dat

de werkzaamheden begonnen. Het is een kleine gemeenschap en één waarin ik dien als leraar van het Woord van de Heer.

Broeders, ik begrijp dat uw bediening bestaat uit het toerusten van werkers van de Heer voor de getrouwe verkondiging van het heilig Evangelie. Het is om deze reden, en met het oog op zulk lovenswaardig werk, dat ik u durf te vragen mij te zegenen met de verschillende hulpmiddelen voor Bijbelstudie die mij zoveel goeds zouden brengen. In mijn land is het door de economische situatie vrij moeilijk om goede christelijke literatuur te kopen. Bovendien zijn er weinig christelijke boekwinkels en is het erg moeilijk om bijvoorbeeld grote klassiekers van ons kostbare geloof te vinden.

Ik smeed u om niet te aarzelen om mij te helpen, omdat u door mij te helpen andere broeders zou zegenen die zouden profiteren van de zegeningen van een dienaar.

Zijn broeder in Christus,

Omar Garcia.

P.S. Een werk waarvan ik droom dat ik het op papier kan lezen, aangezien ik het alleen in pdf heb, is het grote werk 'Institucion de la Religion Cristiana' van Johannes Calvijn.

Zegeningen.

MISAEL RODRIGUEZ SCHREEF:

"Broeders, een paar dagen geleden zijn de boeken aangekomen, hartelijk dank voor dit werk dat jullie doen om het volk van God te zegenen. Meer dan dankbaar. Gegroet!"



Misael Rodriguez

Financieel verslag t/m mei 2024



Dankbaar kunnen we constateren dat er dit jaar meer is binnengekomen dan we normaal gesproken ontvangen in de eerste maanden van het jaar. Dit blijkt ook uit bijgaande grafiek. Als gevolg van het bezoek vorig jaar aan enkele landen in Zuid-Amerika zijn de verzoeken om boeken te sturen duidelijk toegenomen. Nu de financi-

ele middelen het toelaten willen we het aantal te versturen pakketten verhogen, zodat de wachtlijst kan worden teruggedrongen. Om ook in de toekomst aan deze stijgende vraag te kunnen blijven voldoen hopen we op uw blijvende steun middels uw gift, zodat we onze broeders en zusters kunnen blijven voorzien van onze boeken.

Zij kunnen door middel van de rijke inhoud van deze boeken van betekenis zijn in hun gemeente en zo anderen bereiken met Gods Woord. Wederom hartelijk dank voor uw gebeden en gift.

Gerald van Petersen, penningmeester